

GUIDO LYSENS smokkelde geld naar het rampgebied

Een goede maand vóór de tsunami had ik mijn vijftigste verjaardag gevierd in het zuiden van Sri Lanka”, begint tandarts Guido Lysens (55) uit Daknam zijn verhaal. “Ik was ondersteboven toen ik de beelden van de tsunami zag op die tweede kerstdag in 2004. Dezelfde dag heb ik een mail aan de reisgenoten en later nog aan andere kennissen gestuurd: *kunnen we niets doen?* Drie weken later had ik € 20.000 ingezameld. Ik wilde dat alles tot de laatste cent rechtstreeks naar de getroffen en zou gaan, maar hoe? Gelukkig had ik een betrouwbaar contact ter plaatse,

de verantwoordelijke van een Lions Club. Om zeker te spelen hebben mijn vrouw en ik het vliegtuig genomen met elk 10.000 euro op zak, goed verborgen. Anderhalve maand na de ramp waren de vernielingen nog verschrikkelijk. Een trein die landinwaarts geworpen was, gsm-masten als petflessen ineengeduwd.”

In de voorbije jaren is Guido fondsen blijven verzamelen. Er werden 14 visserswoningen mee gebouwd, 1 kilometer het land in. Een weeshuis kan nu een leraar Engels bekostigen en ook de werking van een polikliniek wordt ondersteund.

Guido: “Elk jaar gaan we kijken hoe ze het geld besteden. In mijn hoofd ben ik voortdurend met die ramp bezig. Ik heb ontdekt dat ik veel meer voor anderen kan realiseren dan ik zelf dacht. Wat me altijd zal bijblijven, waren de gezichten van de mensen bij ons eerste bezoek kort na de ramp. Ondanks alles bleven ze lachen.”

Guido Lysens: ☎ 093482159 en www.lysens.be (klik op 'Sri Lanka').

“Ik wilde dat alles tot de laatste cent rechtstreeks naar de getroffen en ging.”

BENNU DE GROVE

